



# Wandeling Kachtem

Deze route wordt jou aangeboden door

Stad Izegem



Juni 1916, Leon Collignon, Albert de Burger en Aimé Behaeghe. Sovet na het geslaagde bombardement van de 'von Götzer'.  
F. Baf / Middelbaert. Dit is een werkstuk van A. Babinant.



Le Père commémoré en l'Église est le lieutenant  
 Aimé BEHAEGHE  
A LA GLOIREUSE MÉMOIRE  
du  
**Lieutenant AIME BEHAEGHE**  
mort pour la Patrie  
Chasseur de l'armée de l'Est  
le 17 novembre 1916  
à la bataille de la Somme





map data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: © RouteYou





## Wandeling Kachtem



Deze route wordt jou aangeboden door Stad Izegem



- ↔ Lengte: 10.3 km
- ↗ Stijging: 31 m
- 📏 Moeilijkheidsgraad: 6/10
- 📍 Kachtemseplein, Kachtem (Izegem)
- 📍 Kachtemseplein, Kachtem (Izegem)

### Routebeschrijving

Kachtem heeft zijn eigenheid als kleine dorpskern met een mooie landelijke omgeving kunnen bewaren, ook na de fusie met Izegem in 1977.

Dienst Toerisme Izegem, heemkundige kring Ten Mandere en de Izegemse stadsgidsen stippelden een wandeling uit, die vertrekt en eindigt op het marktplein van Kachtem.

Van deze wandeling bestaat ook een rolstoelvriendelijke variant.

De wandeling leidt je eerst naar het kanaal en het bosrijke gebied van het Rhodesgoed. Daarna wandel je door de landelijke omgeving, waar je onderweg enkele typische landelijke kapelletjes tegenkomt. Je geniet hier ten volle van de open ruimte en kleine voetwegels.

### Bezienswaardigheden



#### Sint-Jan de Doper-kerk



- Afstand langs route: 0.05 km



**Afbeelding 1:** Sint-Jan de Doper-kerk (Bron: *Inventaris Onroerend Erfgoed*)



**Afbeelding 2:** Sint-Jan de Doper-kerk (Bron: *Heemkundige Kring Ten Mandere*)

Deze neogotische kerk gewijd aan Sint-Jan de Doper heeft roots tot in de 12e eeuw. Sedert de 17e eeuw is er een Ommegang. Eerst ging het vooral om een bedevaart met aanbidding van Sint-Jan voor hoofden- en keelziekten, epilepsie en kinderstuipen. Deze bedevaart kende een enorme boost halfweg de 18e eeuw omdat de kerk vanaf dan relikwieën van Sint-Jan bewaarde. Geleidelijk groeide de bedevaart uit tot een echt volksfeest op 24 juni, de geboorte- en feestdag van de heilige. Het feest trok mensen vanuit de wijde omtrek aan en viel zodanig in de smaak dat de borstelmakers van Izegem voor Sint-Jan als



**Afbeelding 3:** Sint-Jan de Doper-kerk (Bron: *collectie Eperon d'Or*)

beschermheilige kozen, in plaats van voor de 'reguliere' borstelmakerspatroon Sint-Antonius. Vandaag kan je de Ommegang rond de kerk nog altijd zelf ondernemen. Vergulde bas-reliëfs met tafereel uit het leven van Sint-Jan de Doper wijzen je de weg. De zeven staties uit 1991 werden bekostigd door Kachtemse families. Hun namen staan telkens vermeld onderaan het tafereel.

Het beeld van Sint-Jan tegenover de ingang van de kerk is vrij recent, uit 1989, en is van de hand van een Kachtemse kunstenaar, Antoon Tandt.

Tijdens de periode van het feest van Sint-Jan op 24 juni boden de bakkers van Kachtem typische macarons gebakken op een papiertje aan. Misschien heb je geluk en vind je ze nog in een bakkerij?



't SOK

2

- Afstand langs route: 0.12 km



**Afbeelding 4:** 't SOK (Bron: *Stad Izegem*)

Sedert 2008 beschikt Kachtem over een modern complex waar sport en cultuur mogelijk is. Het

polyvalente gebouw vlakbij het centrum kwam in de plaats van het parochiaal centrum, de sporthal, een muzieklokaal en de conciërgewoning van de gemeenteschool.

In de Hogestraat blijven door deze ingreep slechts enkele oudere woningen bewaard. Je liep langs 'Ghekiekens kapelletje' en zijn woning, het huis nummer 20. De woning van burgemeester Charles Ghekiere dateert uit 1884, zoals de muursteen het aangeeft. Het kapelletje van 1862 stond iets meer naar 't Hoge toe en werd in 1972 door de elektriciteitsmaatschappij verplaatst en heropgebouwd op de huidige plaats. Tegenover 't SOK is nog de pastorie uit de 2e helft van de 19e eeuw bewaard. Iets meer naar het centrum toe zijn de chiromeisjes gevestigd in een woning van eind 19e eeuw.



Ophaalbrug Kachtem

3

- Afstand langs route: 0.6 km



**Afbeelding 5:** Ophaalbrug Kachtem (Bron: *Heemkundige Kring Ten Mandere*)



**Afbeelding 6:** Ophaalbrug Kachtem (Bron: *Ann Lesage*)

Deze ophaalbrug overspande een smal sas dat een hoogteverschil van 70 cm (!) moest overbruggen.

Omdat men het kanaal een tweede keer verbreedde in de jaren 1970 – van 13,5 m naar 50 m– moesten brug en sas wijken.

Tijdens de verbredingswerken verdween sasmester Marcel Coopman. Onderzoek naar de mogelijke moord bracht geen opheldering. Zijn lichaam werd nooit terug gevonden. Er zijn wel verschillende speculaties. Eén daarvan is dat zijn lijk in het beton van de huidige brug over het kanaal werd verborgen. Je stapt hier nog op de originele kasseiweg die naar de brug toeliep. Deze loopt aan de andere kant van het kanaal nog verder tot aan 'Kachtem Brakske'.

Deze plaatsnaam is een enigszins spottende afleiding voor de barak die hier ooit stond voor de treinreizigers. Aanvankelijk was geen halte voorzien in Kachtem maar dankzij enig politiek lobbywerk bekwam men die toch. De halte was er van 1892 tot 1955.

Je staat hier bij de kleine jachthaven van de Izegemse Watersportvereniging. In 't Schroefke verenigt zij booteigenaars, waterskiërs en wakeboarders. Het is dankzij deze vereniging dat de ophaalbrug kon bewaard blijven. De ophaalbrug overspant nu de verbinding tussen het eerste en het later toegevoegde jachthaventje. Ongeveer 100 boten hebben hier een ligplaats.

Extraatje voor er wie er zin in heeft.

Als je vóór de ophaalbrug staat, ga je links langs het haventje. Je loopt nu op de ingekokerde Mandel. Vervolg je weg door het tunneltje onder de grote weg, de Noordkaai. Je komt op een klein groen hoekje aan het kanaal met een picknickbank waar je even kan verpozen. Aan de overzijde van het kanaal zie je de twee voormalige cafés die de Sasstraat al meer 100 jaar flankeren.

### meanderinge Mandel

 - Afstand langs route: 1.02 km

Ongeveer waar de vangrails op de brug starten heb je een mooi uitzicht op de meanderinge Mandel, een oude zijrivier van de Leie.

In deze velden tussen het dorp Kachtem en de autostrade is het overstromingsgebied van de Mandel nog grotendeels bewaard. Men spreekt van



**Afbeelding 7:** meanderinge Mandel (Bron: Google Maps)



**Afbeelding 8:** meanderinge Mandel (Bron: collectie Eperon d'Or)



**Afbeelding 9:** meanderinge Mandel (Bron: collectie Eperon d'Or)



**Afbeelding 10:** meanderinge Mandel (Bron: collectie Eperon d'Or)

de Mandelmeersen.

Vanaf het einde van de 16e eeuw was de Mandel niet langer bevaarbaar. Het idee groeide om toch een verbinding met de Leie te realiseren, hetzij via een verbreding van de Mandel zelf, hetzij via een nieuw tracé erlangs. Ook in de 19e eeuw was nog meer dan 30 jaar politiek lobbywerk nodig, tot uiteindelijk de goedkeuring werd verkregen om een 'vaart' uit te graven naast de Mandel. Het was namelijk de noodzakelijke aanvoer van kolen uit het Waalse steenkoolbekken voor de Roeselaarse textielindustrie, dat de doorslag gaf. Het kanaal Roeselare-Leie werd plechtig geopend in 1872.

 **Leeghof**

 - Afstand langs route: 2.37 km



**Afbeelding 11:** Leeghof (Bron: *collectie Eperon d'Or*)



**Afbeelding 12:** Leeghof (Bron: *collectie Eperon d'Or*)

De naam van de historische hoeve 'Leeghof' verwees naar de locatie; we bevinden ons hier namelijk op één van de laagste punten van Kachtem. De hoeve kreeg haar naam om de tegenstelling te maken met 't Hoge, het hoger gelegen deel van het dorp. De historische hoeve Leeghof is vandaag verdwenen, maar een deel van de oude omwallingen zijn nog bewaard. In het veld tegenover de hoeve staat ook nog steeds een oude ast (droogoven).

De hoeve Leeghof was het ouderlijk huis van Albert Verhelst, de laatste burgemeester van Kachtem vóór de fusie met Izegem in 1977. Albert zelf ging later wonen in de hoeve Rhodesgoed en was zeer geliefd bij de Kachtemnaren. Hij werd met bijna 90% van de stemmen verkozen. En Albert is nog steeds niet vergeten: het blonde huisbier van de brasserie Rhodesgoed is zelfs naar hem vernoemd!

 **Veldkapelletje**  
Mezegemstraat, 8870 Izegem, Vlaams Gewest

 - Afstand langs route: 2.57 km



**Afbeelding 13:** Veldkapelletje (Bron: *Eperon d'Or Izegem*)



**Afbeelding 14:** Veldkapelletje (Bron: *Eperon d'Or Izegem*)

Dit verweerde veldkapelletje uit rode baksteen dateert uit het einde van de 19e eeuw. Boven in de gevel prijkt het opschrift "O.L.V. van Lourdes B.V.O.". Het spitsboogportaal is geflankeerd door twee pilasters met summier kapiteeltje. Het interieur is bepleisterd en beschilderd. Achter een smeedijzeren traliehek zie je een beeld van de Maagd Maria, aanbeden door de H. Bernadette. Dit duo zullen we later op de wandeling nog tegenkomen.

 **Meseghemgoed**

 - Afstand langs route: 3.11 km

Als je vandaag de smalle Mesegemstraat tot het einde



**Afbeelding 15:** Meseghemgoed (Bron: *Collectie Eperon d'Or*)



**Afbeelding 16:** Meseghemgoed (Bron: *Ferrariskaart*)



**Afbeelding 17:** Meseghemgoed (Bron: *heemkundige kring Ten Mandere - 2004*)

doorwandelt, bots je zowat op de autostrade E403 / A17 van Doornik naar Brugge. Op deze plaats bevond zich vroeger de heerlijkheid Meseghem. Dit was een uitgestrekt grootgrondbezit van 80 hectare, dat eerst toebehoorde aan de heren van Izegem en daarna aan de prinselijke familie d'Arenberg. De autostrade snijdt vandaag dwars door die verdwenen heerlijkheid. Bij de aanleg van de autostrade in de jaren 1970-1980 gebeurde een grenscorrectie tussen Roeselare en Izegem. Alles wat ten westen van de autoweg kwam te liggen, werd grondgebied Roeselare. Alles ten oosten van de autoweg hoorde voortaan bij Izegem. Het Mezegemgoed, de hoeve van de verdwenen heerlijkheid, kwam ten westen van de autostrade te liggen, in Roeselare. De hoeve werd in 2014 grotendeels gesloopt om plaats te maken voor de bouw van een windturbine - meerbepaald: de

windturbine die het dichtst bij de autoweg staat. Ook van deze hoeve staat er nog steeds een ast overeind.



**Rhodesgoed**



- Afstand langs route: 3.41 km



**Afbeelding 18:** Rhodesgoed (Bron: *Heemkundige Kring Ten Mandere*)



**Afbeelding 19:** Rhodesgoed (Bron: *Ferrariskaart*)



**Afbeelding 20:** Rhodesgoed (Bron: *Stad Izegem*)

Een deel van het grondgebied van Kachtem behoorde tot de heerlijkheid van de familie Rode. De hoeve waar vandaag een horecazaak in gehuisvest is, was de voornaamste hoeve van de heerlijkheid. De heerlijkheid van Rode had verder nog eigendommen in Rumbekke, Oekene, Sint-Eloois-Winkel, Roeselare, Hooglede en Izegem.





**Afbeelding 21:** Rhodesgoed (Bron: *Ann Lesage*)

Het Rhodesgoed en de Rhodesbeek die door het natuurgebied stroomt hebben niets te maken met de kleur 'rood', maar verwijzen naar de familienaam van de oorspronkelijke eigenaars. Toch ontstond in de loop van de jaren het misverstand dat de kleur rood er iets mee te maken had. De mascotte van Kachtem, een reus, kreeg zelfs de naam 'Jan-Pieter de Rosten' (de roodharige).

Wie wil, kan naar hartelust over misverstanden, oude landgoederen en kleuren filosoferen op het terras of in het café van de Brasserie Rhodesgoed - met een heerlijk huisbiertje 'Albert', vernoemd naar de laatste burgemeester van Kachtem. Gezondheid!

**EXTRAATJE**

Wie wil, kan hier een stukje in het bos wandelen. Neem de aardeweg links, ongeveer tegenover het infobord. Wandel in een lus om zo'n 300m verder weer op de hoofdweg aan te sluiten die door het Rhodesgoed loopt.



't Hoge

9 - Afstand langs route: 5.5 km



**Afbeelding 22:** 't Hoge (Bron: *Stad Izegem*)

Deze buurt van Kachtem heet dan wel 't Hoge maar



**Afbeelding 23:** 't Hoge (Bron: *collectie Eperon d'Or*)



**Afbeelding 24:** 't Hoge (Bron: *collectie Eperon d'Or*)



**Afbeelding 25:** 't Hoge (Bron: *collectie Eperon d'Or*)

is net niet het hoogste punt van Kachtem. Deze buurt werd in de volksmond zo genoemd om een onderscheid te maken met het eigenlijke, lager gelegen centrum van het dorp - het dorpsplein waar de wandeling startte. Op 't Hoge bouwde men een rustoord, een klooster, een weeshuis en een school - allemaal op de gronden en in het huis van een Kachtemse weldoener Julien Vanneste. Dit project was zeer tegen de zin van Kachtems pastoor Cool, die vreesde dat zijn bestaande school in het centrum zou

leeglopen. Onderpastoor Joseph Pattyn was echter een koppig voorstander van het project, en kreeg Zuster Overste van Anzegem en de 2 kanunniken die moesten instemmen aan zijn kant. Het project kon uiteindelijk in 1852 gerealiseerd worden, ook al was Pattyn toen al drie jaar geen onderpastoor meer.

Vandaag bevinden zich op de site nog steeds de bloeiende basisschool en het woonzorgcentrum Sint-Vincentius. De oude kloostergebouwen werden vanaf 2011 gesloopt om plaats te maken voor gloednieuwe gebouwen van het woonzorgcentrum. Het torentje van de vroegere kloosterkapel kreeg een plaats op het groene centrale plein. Er is nog een oude gevel van de school van 1899 bewaard, zoals een muursteen aangeeft. (Vind je hem?)

Op de noordoostelijke hoek van het domein Sint-Vincentius, niet ver van restaurant 't Hooghe, vind je een beeldengroepje dat vroeger in de kloostertuin stond. Het stelt de verschijning voor van Maria aan Bernadette van Soubirous.

Als je de wandeling met een 4-tal km wil inkorten, kan je de Hooghestraat gewoon blijven volgen in zuidwaartse richting. Je komt dan na 800 m terug uit op het Kachtemseplein.

**'t Groentje**

10 - Afstand langs route: 5.69 km



**Afbeelding 26:** 't Groentje (Bron: collectie Eperon d'Or)



**Afbeelding 27:** 't Groentje (Bron: collectie Eperon d'Or)



**Afbeelding 28:** 't Groentje (Bron: collectie Eperon d'Or)

't Groentje is de volksnaam voor een stukje van de Muynckswalbeek, die hier naar de Mandel kronkelt. De beek start op het hoogste punt van Kachtem. 't Groentje is een mooie en noodzakelijke groencorridor omwille van de waterbuffering. De beek is gedeeltelijk ingekokerd maar komt hier en daar toch vrolijk aan de oppervlakte en zorgt zo voor een aangename groenzone in deze recente aangelegde wijk. Je kan het hele stuk door dit stukje groen wandelen. Soms ga je daarbij door grasveldjes - en die kunnen al eens drassig zijn bij nat weer!

**Aimé Behaeghestraat**

11 - Afstand langs route: 5.69 km



**Afbeelding 29:** Aimé Behaeghestraat (Bron: Rouwprentje Aimé Behaeghe)

De Aimé Behaeghestraat is een heel gewone, bijna saaie, straat in een rustige woonwijk. Het verhaal van de man naar wie de straat vernoemd is, leest echter als een onvervalste avonturenroman!

Aimé Behaeghe wordt geboren in Kachtem, in november 1890. Wanneer Aimé 6 jaar is, verhuist het gezin naar Herseaux (Herzeeuw, een deelgemeente



Juni 1916, Leon Collignon, Albert de Bueger en Aimé Behaeghe. Souvenir na het geslaagde bombardement van de 'von Götzen'. (Ref.: Moulart, 1934 en archief A. Bekken).

### Afbeelding 30: Aimé Behaeghestraat (Bron: *Aimé Behaeghe in Afrika*)

van Moeskroen). Aimé wordt er opgeleid als fietsenmaker. Wanneer hij niet aan het werken is, blijkt Aimé een verdienstelijke wielrenner te zijn. Maar zijn hart klopt voor techniek en mechanica. In 1913 vertrekt hij naar Brazilië, waar hij automechanicien, piloot en vliegtuigbouwer wordt.

Wanneer in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, keert Aimé halsoverkop naar België terug en wordt één van de eerste piloten van de nog kleine Belgische luchtmacht. In 1916 vliegt hij als piloot voor de Force Publique, het leger van het toenmalige Belgisch Kongo. Hij is de eerste piloot in Centraal Afrika. Aan het Tanganyikameer, in het oosten van Kongo, voert hij succesvolle bombardementen uit op het Duitse schip Graf von Götzen en op de stad Kigoma. Mede hierdoor worden de Duitsers teruggedreven uit deze regio.

Aimé Behaeghe kan helaas niet lang genieten van zijn overwinning; hij wordt ziek (dysenterie) en sterft in december 1916 – hij is amper 26 jaar oud geworden.



### De Hoge Bilten



- Afstand langs route: 7.55 km



### Afbeelding 31: De Hoge Bilten (Bron: *collectie Eperon d'Or*)

Hier sta je écht op het hoogste punt van Kachtem: de "Hoge Bilten", 29 m boven de zeespiegel of 4 m



### Afbeelding 32: De Hoge Bilten (Bron: *collectie Eperon d'Or*)

hoger dan op 't Hoge.

Geniet hier volop van het mooie uitzicht in zuidwaartse richting. Je ziet vier kerktorens, van links naar rechts: St.-Tillokerk Izegem, H. Hartkerk Izegem, St.-Janskerk Kachtem, St.-Petrus en Pauluskerk Rumbeke.

(Berggeiten zul je hier weliswaar niet vinden ;-))



### Kruipendaarde



- Afstand langs route: 8.11 km



### Afbeelding 33: Kruipendaarde (Bron: *Inventaris Onroerend Erfgoed*)

Het gehucht Kruipend'aerde (Kruipendaarde) is genoemd naar de Mariakapel van 1643, hier op de grens met Ardoonie.

Noé Algoet bouwde de kapel na een bewogen leven. Hij was als wees opgevoed op de boerderij van zijn oom, wat verder in de Manestraat in Kachtem. Noé raakte op het verkeerde pad, werd lid van een roversbende en brandde op een bepaald moment zelfs de hoeve van zijn oom plat. Later kreeg hij



**Afbeelding 34:** Kruipeandaarde (Bron: *collectie Eperon d'Or*)

echter berouw. Hij liet de kapel bouwen en 'kroop' volgens de legende elke dag op zijn knieën 'door de aarde' naar de kapel.

De kapel van Kruipeend'aerde wordt ook wel de 'kutskapel' genoemd. Mensen kwamen hier 'dienen tegen de kuts' (koorts).

Het fietspad dat vlak voor de kapel loopt, was tot 1952 een tramlijn (tramlijn 330) die liep van Ardoois, over Izegem, naar Wevelgem. De tram bracht de noodzakelijke arbeidskrachten naar de bloeiende schoen- en borstelfabrieken.



#### kapel Onze-Lieve-Vrouw van Fátima

14

- Afstand langs route: 8.95 km



**Afbeelding 35:** kapel Onze-Lieve-Vrouw van Fátima (Bron: *collectie Eperon d'Or*)

Dit is het meest recente Mariakapelletje van Kachtem. In 1992 verbouwde Norbert Hoet zijn woning. Als teken van dankbaarheid voor de goede afloop van de verbouwingswerken, bouwde Norbert er met dezelfde bakstenen een kapelletje bij, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Fátima. Het feit dat er zich vroeger op deze plaats een houten boomkapelletje bevond, vormde wellicht zijn inspiratiebron.

In Izegem, in de Slagmeersenstraat, bevindt zich nog een andere kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima. In 1917 zou Onze-Lieve-Vrouw maar liefst 6 keer zijn verschenen aan enkele herderskinderen in het Portugese plaatsje Fátima. De plaatselijke bisschop gaf daarna opdracht om een Mariabeeldje te maken volgens de aanwijzingen van de herderskinderen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog reisde dit beeldje door verschillende landen in West-Europa. Het beeldje werd rondgedragen in een voetprocessie, de hele onderneming kreeg heel wat aandacht en onderweg vonden er naar verluidt tal van wonderbare genezingen en bekeringen plaats. In 1947 kwam het miraculeuze beeldje zo ook voorbij Izegem. Het zorgde voor een enorme volkstoeloop en een grote plechtigheid in de Sint-Tillokerk. Daarna werd het Mariakapelletje opgericht langs de Slagmeersenstraat, in de toen nieuwe Kasteelwijk.



#### Historische hoeves Vanneste & Verhelle

15

- Afstand langs route: 9.51 km



**Afbeelding 36:** Historische hoeves Vanneste & Verhelle (Bron: *Eperon d'Or Izegem*)

De oude hoeves in de Vageweenstraat 10 en 8 gaan zeker terug tot halweg de 19e eeuw en wellicht nog vroeger.

De eerste hoeve die je tegenkomt, met huisnummer 10, is die van Vanneste. Er is een muursteen van 1858



**Afbeelding 37:** Historische hoeves Vanneste & Verhelle (Bron: *Atlas der Buurtwegen*, 1841)



**Afbeelding 38:** Historische hoeves Vanneste & Verhelle (Bron: *collectie Eperon d'Or*)



**Afbeelding 39:** Historische hoeves Vanneste & Verhelle (Bron: *collectie Eperon d'Or*)

bewaard die wijst op toenmalige verbouwingen. De familie Beeuwsaert –

De Costere, die woonden en werkten in deze hoeven dreigden halfweg de 19e eeuw failliet te gaan. Onmiddellijk lieten ze een kapelletje bouwen om hulp van God af te smeken. Dit zogenaamde 'Vannestes kapelletje' staat nog steeds aan het kruispunt van de Vageweenstraat met de Hondsmertjesstraat, enkele meters naar rechts in de Hondsmertjesstraat. Het huidige 'Vannestes kapelletje' dateert echter uit 1967 en verbergt eigenlijk een transformatiecentrum voor aardgas. De hoeve Verhelle, Vageweenstraat 8, ligt een stukje

lager dan het straatniveau. Op oude kaarten, zoals de Atlas der Buurtwegen uit 1841, is te zien dat de hoeve vroeger volledig was omwald.



**voormalige weverij 'Tissage de la Mandel'**

16

- Afstand langs route: 10.04 km



**Afbeelding 40:** voormalige weverij 'Tissage de la Mandel' (Bron: *Eperon d'Or Izegem*)



**Afbeelding 41:** voormalige weverij 'Tissage de la Mandel' (Bron: *collectie Eperon d'Or*)



**Afbeelding 42:** voormalige weverij 'Tissage de la Mandel' (Bron: *Provinciaal Archief West-Vlaanderen*)

Langs de Kachtemsestraat, achter de gevels van huisnummer 144, staat nog een oude fabriek met shed- of zaagtanddaken. Hier bevond zich de ooit bloeiende weverij 'Tissage de la Mandel'. De weverij werd opgericht door de familie Vandoorne rond 1931. De familie zelf woonde iets verder in de straat, in de mooie en verzorgde woning met huisnummer 127. Ondernemer Roger Vandoorne verwierf verschillende gronden en gebouwen en was zowel cultureel als sociaal een bekende figuur in Kachtem.

# Vind de route op RouteYou

**Bekijk op mobiel**



**&rabxamg**